

Ümit  
Grace  
Samar

—  
Kişisel  
Gelişim  
—

# Yeni Dünyanın Yaşam Şifreleri

Doğun  
novus

**Ümit Grace Samur**, Hacettepe Üniversitesi, İngiliz Dil Bilimi bölümünden mezun olduktan sonra, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okutman, özel okullarda bölüm başkanlığı ve İngilizce öğretmenliği yaptı.

Temmuz, 2000-2007 arasında Amerika-California'da "Monterey Defense Language Institute"da "Assistant Professor" ve Medialocate-USA şirketinde tercüman olarak çalıştı.

2001-2010 arasında çeşitli kişisel gelişim konularında eğitimler ve sertifikalar alarak bugünkü işi olan "Dönüşüm Danışmanlığı ve Eğitim Koçluğu"na adım attı.

Amerika'da ve Türkiye'de aldığı eğitimler arasında "Universe Charting", "Life Path Journey in Recognition", "Holistic Reading", "Chinese Yuen Healing Method of Chinese Energetics and Power of Instant Healing", "Energy Awareness", "Emotional Freedom Technique", "Basic Hypnotherapy Training", "Alternative Hypnosis-5 Path Hypnosis and Regression Therapies", "Reiki I-Reiki II-Reiki III ve Reiki Master", "Reincarnation and Past Life Regression", "NLP and Dynamic Spin Release", "Su Jok-Acupuncture", "Nefes Koçluğu", "Dance Therapy" ve "Eğitim/Öğrenci Koçluğu" bulunmaktadır.

2003'te "Yabancı Dil Öğretiminde Öğrencileri Bağımsız Öğrenen Durumuna Getirme" konulu makalesi, 2004'te *From My Heart To Your Kitchen* adlı yemek kitabı İngilizce yayımlanmıştır. 2006'da *Flight to Freedom* adlı İngilizce yazılmış kişisel gelişim kitabı, "Uluslararası Ruhsal Yazarlar Yarışması"na seçilmiş, ilk 25 kitabın arasında yer almıştır.

2012'de *Hayatın Gizemli Mimarı Cenin*; 2017'de *Sporda Stres Yönetimi ve Kuşaklararası Çatışmaya Duygusal ve Zihinsel Çözümler*; 2018'de *Hayal Dünyamdan Çocuklara* adlı masal kitabı ve *Koşulsuz Sevgiye Uzanan İçsel Yolculuk*; 2019'da basılmış *İlişkilerde Zihinden Kalbe Geçiş, Yoğun Stresin Öğrenmeye Etkileri ve Çözümleri* ile *Gece Masalları* yayımlanmış kitapları arasındadır.

Bireysel seansları, atölye çalışmaları ve kitapları kanalıyla kişilerin beden-zihin-ruh sağlığı yerinde, huzurlu ve mutlu bireyler olmaları adına danışmanlık yapmaktadır.

# Yeni Dünyanın Yaşam Şifreleri

## YENİ DÜNYANIN YAŞAM ŞİFRELERİ

**Yazan:** Ümit Grace Samur

**Editör:** Handan Akdemir

**Yayın hakları:** © Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş.

Bu eserin bütün hakları saklıdır. Yayınevinden yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.

**1. baskı** / Temmuz 2021 / ISBN 978-605-09-8610-5

**Sertifika no:** 11940

**Kapak tasarımı:** Serkan Yolcu

**Baskı:** Ana Basın Yayın Gıda İnş. San. Tic. A.Ş.

Mahmutbey Mah. Devekaldırımı Cad. 2622 Sk.

Güven İş Merkezi, No: 6/13 Bağcılar - İSTANBUL

Tel. (212) 446 05 99

Sertifika No: 20699

**Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş.**

19 Mayıs Cad. Golden Plaza No. 3 Kat 10, 34360 Şişli - İSTANBUL

Tel. (212) 373 77 00 / Faks (212) 355 83 16

**[www.dogankitap.com.tr](http://www.dogankitap.com.tr) / [editor@dogankitap.com.tr](mailto:editor@dogankitap.com.tr) / [satis@dogankitap.com.tr](mailto:satis@dogankitap.com.tr)**

# Yeni Dünyanın Yaşam Şifreleri

Ümit Grace Samur



# İçindekiler

## 1. Bölüm / Dünya Sistemleri

Eski Dünya Düzeni .....	21
Yeni Dünya Düzeni ve Küreselleşme.....	24

## 2. Bölüm / 2020 Korona Virüs Salgını

Korona Virüs Etkileri .....	28
Salgın Sonrası .....	33
Ekonominin İnsan Üzerindeki Etkileri .....	35
Kıtlık Algısı .....	40
Zaman Kıtlığı .....	45

## 3. Bölüm / Yeni Çağ Gerçekleri

21 Aralık 2012 Bir Kırılma Noktası.....	49
Dünya Hikâyesi.....	52
Varlıklar Arası Ayrılık .....	56
Hayatın En Temel Soruları .....	60
Yeni Dünya Hikâyesi .....	65
Yeni Hikâyenin İlkeleri .....	70
Bilimin Gerçekliği .....	76
İklim Değişikliğine Bütünsel Bakış.....	81

## 4. Bölüm / Yaratımın Özü Enerjidir

Titreşim ve Frekans.....	90
Dalga Olarak Enerji .....	95
Yin ve Yang Enerjisi .....	100
Boyutlar .....	101

## 5. Bölüm / İnsanın Dünyada Varoluş Amacı

Dünyada Niçin Bulunuyoruz? .....	104
Sevme Faaliyeti.....	105
Fiziksel Madde .....	105
Deneyimin Oluşumu.....	106
Yoğunluk Dereceleri .....	107
Dünyanın Yoğunluk Derecesi.....	108
Sonsuzluk-Bir'in Yasası .....	108
En Büyük Hizmet .....	109
Şifacılık.....	109
Şifacılığa geçmeden önce .....	110
Şifacılar .....	111
Şifa Gücünü Geliştirme .....	111
Öğrenmek/Öğretmek Veya Öğretmek/Öğrenmek Süreci.....	112
Öğretme/Öğrenme Sürecinin Çalışma Alanları .....	113
Büyük Devre ve Hasat.....	114
Hasat Nedir? .....	115
Atlantis ve Mu Uygurluğu.....	119

## 6. Bölüm / Varlığın Farkındalığı

Kendini Fark Etme .....	121
İllüzyonlar (Gerçek Dışı Bilgiler).....	123
Başkalarına Hizmet Etme.....	126
Dengeli İnsan .....	129
Kendimizi Nasıl Dengeleyebiliriz? .....	129
İnsanın Elektromanyetik Alanı .....	131
İnsanı Çevreleyen Aurası .....	131
Çakralar .....	131
Çakraların Özellikleri.....	132
Çakraların Beden-Zihin-Ruh Sağlığı İle İlişkisi.....	133
Çakralar Nasıl Dengelenir?.....	136
İlişkilerde Enerji Aktarımı.....	137
1. Kök Çakra Titreşim Aktarımı.....	137



2. Çakra Titreşim Aktarımı .....	138
3. Çakra Titreşim Aktarımı .....	139
4. Çakra Titreşim Aktarımı.....	139
5. Çakra Titreşim Aktarımı.....	140
6. Çakra Titreşim Aktarımı.....	141
7. Çakra Titreşim Aktarımı.....	142
Tekâmülü Hızlandırma .....	143
Tekâmülü Hızlandırma Alıştırma ve Uygulamaları .....	143
Acı Tekâmülü Hızlandırır .....	145
Akıl-Beden-Ruh Bileşimi.....	147
Yüksek Benlik .....	149
Tekâmülün Son Günleri .....	151

## 7. Bölüm / Yeni Dünya İnsanı Olmak

Eski Davranışlardan Kurtulmak .....	154
Destekleyici Teknikler.....	267
Ho'oponopono Tekniği.....	268
Ho'oponopono Nedir? .....	268
Tekniğin Kullanımı.....	271
Verilen Mesajın Gerçekliği.....	273
İnançların Değiştirilmesi .....	275

## 8. Bölüm / Birlik Bilincine Doğru

Bireysel Olarak Neler Yapabiliriz?.....	281
Mucizelere İnanma .....	286
Yeni Gerçekliğe Geçiş Yolu .....	288
Ruh ve Madde .....	293
Yeniliği Kabule Geçme .....	301
Beden-Zihin-Ruh Sağlığı İçin Beslenme.....	307
Doğru Nefes Alıp Vermek.....	309
Değişimde Nasıl Rol Alırız?.....	310
Kaynaklar.....	317

# Teşekkür

Yaradılışın Sonsuz Kaynağına en derin şükranlarımı sunuyorum.

İnsanlığın tekâmülünde sabırla ve sevgiyle beni her an destekleyen Toprak Ana'nın, üzerinde yaşayan bitkiler ve hayvanların, 5 elementin ve Güneş sisteminin önlerinde, minnet duygularıyla birlikte, saygıyla eğiliyorum.

Uyanışa geçebilmemde, koşulsuz sevgileriyle yalnız bırakmayan tüm yüksek varlıklara ve üstatlara da, "iyi ki varsınız ve bizimlesiniz, destekleriniz çok değerli" diyorum.

Dünyaya gelerek deneyimlerde bulunmama aracı olmak için anne ve baba olmayı kabul etmiş ebeveynlerime, diğer aile üyelerime, akrabalarım, arkadaşlarıma ve bütünü içinde yer almış, bağlantıda olduğum diğer herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Kitabımın siz değerli okurlarımla buluşturulmasında desteği büyük, editörüm sayın Handan Akdemir'e, kapak tasarımını yapan Serkan Yolcu'ya ve tüm ekip arkadaşlarına, Nalan Yıldırım'a teşekkür ediyorum.

# Önsöz

Özellikle Korona virüs salgınıyla birlikte, geçmişten değiştirilmeden süregelen hayat biçimi sıfır noktasına geldi. Yeni normale uyum sağlayabilmemizde böyle bir kitabın, siz değerli okurlarıma destek olabileceğini düşündüm. Evlere kapatıldığımız ve eski yapabildiklerimizin sınırlandığı günlerden bir süre sonra, kendimizle, diğer tüm varlıklarla ve yaşamla ilişkilerimizi yeniden belirlememiz gerekecek. Sonra da bunları hayata uyarlamaya geçeceğiz.

Son günlerde belirsizliklerle boğuşmamızın nedeni, bir yandan kolektif bilinci taşırken, yeni çağın gerektirdiği yüksek bilinçli bir insan olmayı nasıl başaracağımız konusunda bir açıklığa ulaşamamaktan kaynaklanıyor.

Yaşam seçimlerimizi yeni bir bilinç doğrultusunda yapmadan önce, kim olmamız gerektiğini tam belirleyememiş olmanın sıkıntısı içerisindeyiz.

Böyle bir durum karşısında ne yapılabilir?

Bu yeni dünyada yerimizi nasıl alacağız?

İşte tüm bu belirsizlikler ve bir yığın düşünceyle, kendimizi karmaşanın tam da ortasındaymiş gibi hissediyoruz.

Ben kendi adıma, üzerinde düşündüğüm bu soruların cevaplarını, araştırmalarım-okuduklarım-kendi bilincim-sezgilerim ve deneyimlerim doğrultusunda oluşturdum. Kitabımda sizlerle paylaşarak, sıkıntınızı bir nebze de olsa gidermeyi arzu ediyorum.

Çoğunuzun, Covid 19 salgın günlerinin gerektirdiği şekilde, evde sakin bir yaşama geçirildiğinizden itibaren, kendi içinizi dönme fırsatı yakalayarak, yeni kararlar almış olabileceğinizi umut ediyorum.

Hayatı artık, “salgın öncesi” ve “salgın sonrası” olarak ikiye ayıracağımızı düşünüyorum çünkü artık eski alışkanlıklarımızı sergilemekte daha çok zorlanıyoruz.

Şimdiye kadar yaptığımız seçimlerin ve alınan kararların, birbirimizin hayatını ne kadar çok etkilediğini, bu salgın hayatımıza girdiğinden itibaren, daha net görmeye başladık. Aslında, tıpkı virüsün, insandan insana hızla yayılması gibi, bizlerin kangren olmuş düşünce ve inanç sistemlerinin de, birbirimize hızla bulaşarak, sağlıksız durumlar yarattığını yavaş yavaş fark ediyoruz.

Hep birlikte, dünyayı getirdiğimiz noktanın görüntülerini, büyük bir hoşnutsuzlukla medya haberlerinden izlemeye devam ediyoruz. “İnsanlık bu kadar mı yok oldu?” dedirtecek durumları şaşkınlıkla gözlerken, birbirimizin elinden hiç tutmadığımızı, egoistliğimizin zirve yaptığına ve sevgi yerine nefreti beslediğimize, beş duyumuzla tanıklık ediyoruz.

Bu sefer, evrensel sinyal çok güçlü geldi ve bizi acilen uyarma gereği duyuldu, yoksa hep birlikte hızla yok olmaya doğru gidiyorduk. Değişim ve dönüşüm için bir şans daha verildi ve hepimiz bir yol ayrımındayız.

Zekâmızı, birbirimizin iyi niyetini, malını, yeteneklerini, sahip olduklarını sömürmek yerine, daha üretken ve yaratıcı olmaya açmadıkça, bu değerli fırsatı da yitirecek ve işte o zaman, beklediğimizden de çok yakın bir zamanda, son perdeyi hep birlikte oynayacağız.

“Ben tek başıma, bu sistemi değiştirmek için ne yapabilirim ki?” dediğinizi duyar gibiyim. Zaten bugünlere, çeşitli bahanelerle kendimizi ve diğer kardeşlerimizi avutarak gelmedik mi?

Uyduurulmuş hikâyelerin, sorumluluk alarak üzerine düşeni yapmaktan bir kaçış olduğunu, artık görmenin zamanı gelmedi mi?

Ölümün bir gerçek olduğunu ve sınırlı bir zaman diliminde bu dünyaya gelmiş olduğumuzu hatırlatmak amacıyla, formu küçük olduğu halde, bir balyozla kafamıza vuruyormuş gibi hissettiren bir savaşıyla karşı karşıyayız.

Hâlâ zamanımızın bol olduğu yanılgısıyla yaşamaya devam mı edeceğiz, yoksa durumun ciddiyetini tam olarak kavramış bireyler olarak, değişime kendimizden başlayarak, katkılarda mı bulunacağız?

Sahip olduğumuz güzelliklerin değerini sözcüklerle mi, yoksa gerçekten yapılması gerekeni yerine getirerek mi bileceğiz?

Gönlüm, birçoğunuzun bu eve kapanış günlerini, uyanışa ha-

zırlık fırsatı olarak değerlendirmiş olmasını arzu ediyor çünkü kendinize kattığınız her bir değer, hepimizin yaşamını tümüyle değiştireceğinin bilincindeyim.

Çağımızda depremler-su baskınları-seller-yangınlar ve virüslerin yarattığı salgın hastalıklar hızla çoğalmaya başladı ve yerküreden ayrılanların sayısı gittikçe artıyor. Sibirya'nın bile yüksek ısıya ulaşması, bu boyut dünyasının sonuna yaklaştığımızı açıklıkla gösteriyor. 3.boyut madde dünyasında kalış zamanımızın gittikçe daraldığını anlatıyor. Uyarıların bu kadar sertleşmesinin, daha önce harekete geçmememizden kaynaklandığını düşünüyorum.

Bu kadar yoğun felaketleri ardı ardına aynı yıl içinde yaşamamanın, çoğumuzu hakikati görebilecek idrak derinliğine ulaştırmasını diliyorum.

Varlıkların birbirinden ayrı olduğu gerçeğinin sadece bir illüzyondan ibaret olduğu, her an o kadar net ve kesin çizgilerle gösteriliyor ki, her birimiz robotlaşmış halimizden silkinip bunu görerek harekete geçebilirsek, her şeyi ışık hızında değiştirebiliriz.

Geçen yıl Amerika'da, siyahilerin beyaz polisler tarafından öldürülmelerine tanıklık ettik. Yıllarca teninin renginden dolayı, köle olarak satılmış veya en düşük işlerde çalıştırılmış insanların, bu kadar yoğun bir şekilde değersizleştirilmesi, bu gerçeği hep birlikte görmezden geldiğimiz ve sadece televizyon ekranlarından seyirci kaldığımızın bir göstergesi değil midir? Bu konuya duyarlılık gösterebilseydik, gereğini yapmak üzere, derhal birlik haline gelerek çözümler üretirdik.

Hepimiz, dünyada yaşanan her şeyden sorumluyuz çünkü her bir bireyin kendine ve hayata bakışı-inançları-düşünce biçimleri, ortak bilinci oluşturuyor. Bir bebeğin büyüklerini taklit etmesi gibi, ortak bilincin kalıplarının sınırları dahilinde, birbirimizi taklit ederek yaşamayı, daha kolay ve güvenli buluyoruz. Varlıklar arasındaki birliğe inanmış insanlar olarak hareket edebilseydik, ayrılığa dayalı bu dünya sistemini, hakikate hizmet edecek hale dönüştürebilmek için elimizden geleni yapardık.

En küçük toplumsal birim olan aile içinde bile birliği sağlamazken, dünya insanlarıyla bir araya gelebilmeyi beklemek, akılcı olabilir mi? Erkek ve kadın ayrımıyla hareket ederek, fiziksel farklılığı üzerinde hâkimiyet kurabileceği bir fırsat gibi gören ve şiddet uygulayarak diğerini korkutan, sindiren ve bo-

yun eğdiren kişilerin çoğalması, tüm varlıkların eşit olduğu hakikatinden ne kadar uzaklaştığımızı gösteriyor mu?

Böyle güvenden uzak bir ortamda sevgiden söz edilebilir mi?

Daha kendi özülle buluşamamış bizlerin, diğer kardeşleriyle sevgi birliği altında buluşması, mümkün müdür?

Elbette, kalp ve zihin birlikteliğini yakalayamamış ve içsel çatışmalarının yoğun baskısı altında kalmış bizlerin, içsel uyum ve ahengi, dış dünyaya yansıtması mümkün olabilir mi?

Öyleyse, değişim ve dönüşümün, en önce kendi içsel uyumumuzdan kaynaklandığını kabul ederek, bu yolda elimizden geleni yapalım!

İlk adım olarak, içsel huzurumuza engel olan, nesilden nesile aktarılmış kokuşmuş çöplerimizi boşaltalım ve kendimize boş bir alan yaratalım! Bu şekilde, duygusal tepkiler ve çıkışlarımız azalacak ve yavaş yavaş birbirimizi olduğu gibi kabul etmeye başlayacağız. Karşımızdakini daha etkin dinleyerek onu anlamaya çalışacağız. Kendimizi arındırma sürecinden geçerken, diğer kardeşlerimizin de, kurtulmaya çalıştığımız ortak bilincin kökleşmiş bilgilerinin etkisiyle acı çektiğini daha iyi kavrayabileceğiz. Kendimizi tanıyıp anlamaya çalıştıkça, diğerlerine olan şefkat seviyemiz de gittikçe yükselecek.

Kendimizi sevmeyi-saymayı, kendimize değer vermeyi ve güvenmeyi öğrendikçe, bu yeni oluş halimizi dış dünyaya yansıtacağız.

Sevmek, artık koşullu ve şartlı olmaktan çıkarak, bütüne doğru yayılacak. İşte o zaman, sevgi birliği altında kendiliğinden toplanacağız.

Böylesine yüce bir amaç altında birleşmiş toplumların, yapacakları yaşam seçimlerini-alacakları kararları ve çözümlerini tahmin etmek zor olmasa gerek.

Bunun bir ütopya olduğunu söyleyenlerin, kendi korkuları yüzünden, değişim ve dönüşüme dirençli olduklarını anlamalarını arzu ediyorum. Durumlardan ve sorunlardan sürekli şikâyet ederek harekete geçmeyenlerin, gerçeklerden sürekli kaçtığını ve kısıtlı bir yaşama kendilerini hapsedmiş olduklarını fark etmelerini diliyorum.

Asırlardır, konfor alanının dışına çıkmayı gerektiren her bir yeniliğe direnmemiz, bizleri acılar içinde kıvrandırıyor. İçsel huzurun yok olması, bir karmaşanın içine sürüklüyor ve varlığımızı ayakta tutabilmek için büyük bir mücadele veriyoruz.

Dünyamız, üzerinde yaşayan tüm canlılarla birlikte, Bir'in yasasının ve Sevginin en yüksek ifadesinin koşulsuzca tam olarak yaşandığı 5. boyuta doğru hızla ilerlerken, ne kadar çok dirensek de, bu değişim ve dönüşümden kaçmamız mümkün olabilir mi?

O zaman, şimdiye kadar izlediğiniz “ayrılık yolundan”, hemen şimdi çıkmaya ne dersiniz?

Nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, etrafınızdaki değişime cesaretle adım atanları izleyin ve onların rol modellüğinden faydalanın! Deneyimlerini sizlerle paylaşmalarını isteyin. Kitabımda önerdiğim gibi, hayatınızın merkezine kendinizi yerleştirin.

Derin düşünmenize fırsat vermesi için, kitabımdaki hemen her bölümde yer alan soruların cevaplarına odaklanırsanız, kendinizi ve varoluşu sorgulamaya geçebilirsiniz. Kitabımın bazı bölümlerindeki bilgileri anlamakta zorlanıyorsanız, bunu olduğu gibi kabul edin fakat üzerinde kendinizle kalarak derin düşünmeye geçmenizi öneririm. Bilincinizi geliştirdikçe ve kendinizle daha çok buluştukça, önceden anlamadıklarımız tanıdık gelecektir çünkü bilginin evrensel olduğunu fark edeceksiniz.

Bugüne kadar hepimiz kolayı aradık ve dışarıdan birilerinin tılsımlı değnekleriyle değişimi gerçekleştireceğine inanarak kendimizi avuttuk. Anlaşılması kolay kitapları okumayı seçtik çünkü bilgilerin bizlere hap gibi yutturulmasını arzu ettik. Kendimiz üzerinde düşünmeyelim ve sorgulamayalım da ne olursa olsun kabulümüz oldu ve kolayca inandık. Üfürükçülerde şifa bulmayı, medyumlardan hayatımızı şekillendirmesini ve organlarının foksiyonları bozulmuş bedenimizi, doktorlarımızın ellerine teslim ettik. Beden-zihin ve ruhumuza hapların, alkolün ve uyuşturucuların iyi geleceğine kendimizi inandırmayı başardık fakat gördüğümüz tablo tersini gösteriyor, değil mi? Ne yaptıysak, bir türlü içsel huzuru ve sevinç yakalayamadık.

Tüm bu seçimler, elimizi taşın altına yerleştirmekten kaçtığımızı, birilerinin arkasına saklandığımızı ve bireysel sorumluluğu almaktansa köle olmayı tercih ettiğimizi göstermiyor mu?

Yeni dünyaya ayak uydurabilen bir insan olabilmek için, en önce eski davranışlarınızdan-bağımlılıklarınızdan-eski inanç kalıplarınızdan kurtulmanız, içsel huzura kapı aralar. Bunlardan nasıl kurtulabileceğiniz konusunda tavsiye ettiğim teknikler ve ipuçları, size destek olacak.

İçsel huzura ulaştıracağına inandığınız kendi yöntemleriniz de olabilir, onları deneyin ve sabırlı olun!

Algılarınızla oynanan, sizleri asırlardır hipnoz altında tutan ve köleliğine sığındığınız alandan derhal çıkarak kendi gücünüze uyanın! Dünyaya deneyimlemek üzere gelmiş tek ve eşsiz bir varlık olduğunuzu kabule geçin. Kendi varlığınızı tanıdıkça ne kadar değerli olduğunuzu anlayacaksınız ve eskiden kendinizden daha çok değer verdikleriniz önemini hızla kaybedecek. Sevilmeye layık olduğunuzu düşünmeniz kalbinizi sevinçle dolduracak. O zaman, “gerçek siz” dışarıya çıkma fırsatı yakalayacak ve bilincinizde de birleşeceksiniz. Hayatın akışına kolayca, huzur ve güven içinde kendinizi bırakabileceksiniz.

Özünüzle sizi ayıran, eski bilgi kodlamaları ortadan kaldırıldıkça, tüm varoluş ile buluşmayı gerçekleştirebilecek ve diğerlerine iyi örnek olacaksınız.

Yeni dünyamız, ona yakışan insan varlıklarıyla dolacak ve gezegenimize ektiğimiz sevgi tohumlarını, çocuklarımız yeşerterek bereketli alanlar yaratacak!

Hepimizin yolu açık ve ışık dolu olsun!

Birbirimizin yanında, samimiyet ve içtenlikle sağlam duralım!

Hak ettiğimiz ve layık olduğumuz yeni dünyayı, katkılarımızla destekleyelim!

Bunu bir hayalden öteye taşıyacak her birinizi, sevgimle kucaklıyorum.

Ümit Grace Samur



# 1. Bölüm / Dünya Sistemleri

## Eski Dünya Düzeni

Birinci Dünya Savaşı'nın son yılının, yüzüncü yıl dönümüne girmek üzereyiz. Aradan geçen bu zaman zarfında, tarih yazdıran birçok olaya tanıklık edildi. Son yüzyılda, 2000 yıllık birikim bir asrın içine sığdırıldı ve bu dönüşümle, insanlığın hayal gücünün sınırları test edildi.

Son yıllarda yaşanan akıl almaz olayların, geçmişten devir alınan kalıpların sonucu olduğu algılandıkça, yeni dünyanın eskinin üzerine inşa edilemeyeceği ve bu nedenle de, yeni bir dünya düzenine ihtiyaç olduğu kabul görmeye başladı.

Birinci Dünya Savaşı'na dahil olmadığı halde, savaş sonrası, dünya liderliğine soyunan Amerika, izlediği politikalarla, eski dünya gündemine oturmayı başarmıştı fakat yaşanan son yüzyılda, kaderine mahkûm edilmiş bölgelerden birisi olan Latin Amerika bile, dünyanın bir parçası olduğunu göstermek üzere harekete geçti.

Birinci Dünya Savaşı'nı çıkarmış fakat sonuçlarından yeterli başarıyı elde edememiş olanlar, İkinci Dünya Savaşı ile yeniden dünyayı birbirine kattılar. Bu savaşın sonunda da, bu yolun böyle devam edemeyeceğini düşünerek, yeni ittifaklar ve işbirlikleri arayışına yöneldiler. Bu nedenle, mücadeleler sonucunda Avrupa Birliği kuruldu ve tüm Avrupa ülkelerinin dönüşümüne imkân sağladı fakat dünya savaşlarının ilkinin bitiminin yüzüncü yılına girdiğimiz bugünlerde, birlik çözülmeye başladı. Sadece Avrupa Birliği değil, Avrupa ülkeleri içinde de ayrılmalar ve bölünmeler ortaya çıktı.

Geçmişte bir ihtilal ile Batı tarafından ayrılan Rusya, yeniden sahalara farklı bir imaj ile geri döndü. Rus başkanı, eski zorba ve çağın dışında kalmış sosyalist bir sistemin liderliğinin

den çok, barışı destekleyen bir bilince sahip olduğunu dünyaya lanse etmeye başladı. Bu sayede, Soğuk Savaş'ın en büyük destekçisi ve Sovyetler Birliği'nin varisi olan Rusya, yeni baştan oyun kurucular arasında yerini aldı.

Son yüz yıl içinde, Çin sessizce ilerleyerek, eski dünyaya alternatif lider olmaya vardırın gelişmeler kaydetti. Üretimiyile dünyaya yayılan Çin, izlediği politikaları sessizce götürürken, dünyanın kenarda kalmış ülkelerinde yaptığı projelerle, farklı arayışlar içinde olduğunu dünyaya gösterdi.

Avrupa ülkelerinden, Fransa-İngiltere-Hollanda-Portekiz ve Yunanistan bütün Avrupa'nın servetinden faydalanma peşindeyken, kimliği ve zenginliği elinden alınarak, yüzyıllardır kendi kaderine terk edilmiş ve geleceğinin ne olacağı bilinmeyen Hindistan, kimsenin beklemediği bir şekilde yenilendi. Nüfus oranı-potansiyeli-bilişim alanındaki birikimleri ve uluslararası örgütlerdeki aktifliği sayesinde, Hindistan, gelecek çeyrek asırda önemli bir yere sahip olacağını gösteriyor.

Ten renklerinden dolayı asırlardır sömürülen Afrikalılar, bu yüzyılın sonunda, büyük bir imaj değişikliğine giderek, varlıklarıyla köle kaynağı olmadıklarını, Afrika'nın kaynakları kolayca ele geçirilen ve medeniyetin ulaştırılmadığı bir kıta olmadığını göstermeye başladılar çünkü kendi kıtalarına, diğerlerinden ayrı bakmayı bıraktılar. Afrikalılar sonunda kölelik dönemlerinde, Amerika ve Avrupa ülkelerinin kalkınmasındaki önemli katkılarını fark ederek, son yüz yılda yaşananları sorgulamaya başladılar.

Bu nedenle, ülkelerin çoğu, Afrika'yı geleceğin kıtası olarak görerek, ilgilerini bu tarafa yönelttiler. Geçmişin hesabının kesileceği göz önünde bulundurulursa, Afrika ile yeni ortaklıklar kurabilecek olanlar, bu kıta ile birlikte eşit hakları gözetenler ve Afrika'nın dünya yönetiminde söz sahibi olmasını destekleyenler olacak.

Orta Doğu'yu ele aldığımızda, İslam dünyası, yüzyılı aşan sorunlarının henüz üstesinden gelememi. Eski dünya düzeni kurulurken de, bu coğrafyada hesaplaşmalar sürmekteydi. Şimdi de, sınırlı akıl içine hapsolmuş insanların bitmek tükenmez şahsi ve iktidar hırsları, şekilsel din algısının içine vatandaşlarını sürükleyerek, dini siyasete alet eden bir yönetim anlayışı, cahilliği körüklüyor. Geçmişin kalıpları kırılmaksızın, kendini yenileyemeyen toplumsal yapılar oluşturulduğundan, sorunlara kalıcı çözümler üretilmiyor. Yüzyılın sonunda, bu problemlerin ancak bölge dışından

gelecek çözümlerle değil, birlik içinde çözümler üretilerek, üstesinden gelinebileceğinin yavaş da olsa farkına varılmaktadır. Ortadoğu'daki İslam dünyasının insanları, yerel-bölgesel ve küresel rekabetin yarattığı sorunlara rağmen, birçok konuda işbirliği içine girmeye başladı. Arap baharı bile, İslam dünyasına ve yöneticilerine öğretici nitelikte olmuştur. Arap baharı, bölgesel sorunlara tam bir çözüm oluşturamamış olsa da, son yüzyılda birikmiş sorunların üstesinden gelmek konusunda, itici bir güç olmayı başardı.

Bu sonuca ulaşırken, Türkiye Fetö darbe girişimlerinin ve Daesh/PYD/YPG terörünün, Yemen savaşın, Mısır sosyal ve ekonomik sıkıntılarının, Libya iktidar kavgalarının bedellerini ödemek zorunda kaldı.

Okuduğunuz gerçekler, yüzyıllarca önce kurulmuş dünya düzeninin, artık fonksiyonunu tamamen yitirdiğini göstermektedir. Eski küresel ve bölgesel sistemlerin oluşturduğu güç merkezleri, işlemez hale geldi. Bu nedenle, dünyanın daha adil ve insani bir düzen arayışına girmesi zorunlu oldu. Tahmin edileceği gibi, bu süreç kolay geçmeyecek çünkü eski otoriter sistemden faydalandıkları için, bölgesel yapıları destekleyen ve yeni düzen arayışlarına açık olmayanlar, bir araya gelerek, kendi düzenlerini sürdürme çabasıyla, farklı senaryolarla kaos yaratacak. Bu kaosların merkezlerinin, Ortadoğu, Afrika, Çin ve Hindistan olması muhtemel görünüyor.

Yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı, eski düzenin kuruluşunun yüzüncü yılını takip eden bu süreç boyunca, barış ve huzuru destekleyen, insanlığa yakışan bir yaşamı öngören yapıları hemen görmemiz mümkün olamayacak.

**Buna rağmen, boş vermişlik-bıkkınlık-atalet-çaresizlik ve ümitsizlikten kurtulmuş, öncelikle kendi gerçekleriyle yüzleşebilen, kendisi kadar, diğerine de eşit haklar ve imkânlar sunan, sorgulayıp eleştiren fakat yıkıcı olmayan, üretmek için tüketen, küresel sömürüyü reddeden bilinçteki insanların oluşturduğu toplumlar ortaya çıkacaktır.**

**İşte gerçek yeni dünya düzeni, bu yeni bilinç üzerine inşa edilirse, hayal edilen yaşam kalitesi sağlanabilir.**



Bildiğimiz  
dünyanın sonuna  
geldik...  
Şimdi  
“yeni dünya”  
hikâyesini yazma  
zamanı...

Devam etmekte olan pandemi dönemi, “eski dünya hikâyesi”nin sona ermekte olduğunu haber veriyor. Asırlardır illüzyonların oluşturduğu sanal dünyadan çıkış zamanı geldi.

Artık kolektif olarak, “tüm canlıların bir olduğu” hakikatine hizmet eden bir varoluş hikâyesini yazmamız gerekiyor. Gezegenimizin farklı bir boyuta doğru yol alması da, üzerinde yaşayan biz canlıları onunla uyum içinde olmaya zorluyor. Geçmiş hikâyemizden getirdiklerimiz, gezegenin yükselen titreşimi ve zamanın hızı akması, bizi seçimlerimizi daha doğru yapmaya yönlendirecek.

Bu kitapta, içinden geçtiğimiz eşsiz dönüşüm zamanı için bir yol haritası bulacaksınız. Yaptığım araştırmalardan, kendi kişisel deneyimlerim ve sezgilerimden elde ettiğim bilgilerin ve kitapta anlattığım, “geçiş” sürecini daha kolay yaşamınızı sağlayacak tekniklerin, pusulanız olmasını diliyorum.

Sizleri, sevgide buluşarak, varlıklar arasındaki birleştirici güce hizmet edecek yeni bir hikâyeyi, elbirliğiyle oluşturmaya davet ediyorum.

Ümit Grace Samur

tavsiye edilen  
KDV’siz  
satış fiyatı

₺ 44

Şifresiz ve güvenli

ISBN 978-605-09-8610-5



9 786050 986105

Doğan  
NOVELL