

MINECRAFT

THE STONESWORD SAGA

YENI
SERI!

KATALI

KADILAH!

RESMI
MINECRAFT MAGERASI

MINECRAFT



MINECRAFT

THE STONEWORD SAGA

WATALI

WOO LA WA!



OYUNCULAR



MORGAN



HARPER



ALA TANIŞ



PO



JODI



THEO





BAŞLARKEN



Theo Grayson Ana Dünyada yalnız başına duruyordu.

Burada yalnız başına olmamalıydı aslında. Bu arkadaşlarının en önemli kurallarından biriydi. **Hiç kimse Minecraft'a tek başına girmezdi.**

Ne de olsa orada canavarlar vardı. O ve arkadaşları, gerçekten de oyunun içine girebilmelerini sağlayan gelişmiş gözlüklere sahipti. Anlayacağın canavarlar, tehlike – ve bilinmezlik – gerçetti.

Ama bugün, merakı onu ele geçirmişti. Bir şey aramak için buradaydı. Yeni bir şey. **Alışılmış... olmayan bir şey.**

Theo, Minecraft'ta en sık görülen tüm yaratıkları gördü. Tavuklar ve koyunlar gördü. Domuzlar ve inekler gördü.

Ve sonra gözünün ucuyla rengârenk bir şey gördü.

Theo'nun dijital avatarının kalbi atmazdı ama sanki nabzının hızlandığını hissetti. Avatarının akciğerleri de yoktu ama nefesini tutuyormuş gibi hissetti. Hızla arkasına döndü ve gökyüzüne baktı.

Orada, havada uçan bir tane kelebek vardı.

Theo tek başına olmasına rağmen yüksek sesle, "Başardım," dedi. **"YENİ BİR YARATIK YAPTIM!"**

Arkadaşlarının bundan etkileneceğini umdu. O gün ikinci kez kuralları çiğnemesine rağmen ona kızmayacaklarını umdu.

Kodla hiç oynamaması gerekirdi.

Ama bu da onun onaylamadığı tek kuraldı işte.

Sadece azıcık modlama yapmıştı.

En kötü ne olabilirdi ki?

1. Bölüm

**BİR ŞEYLER NE KADAR
DEĞİŞİRSE ASLINDA
O KADAR...
HAYIR. DUR BİRAZ. BU
YEPYENİ BİR ŞEY OLACAK.**

Theo o gün Woodsword Ortaokulu'na erken geldi. İlk defa güne başlamak için sabırsızlanıyordu.

Ne de olsa, arkadaşlarıyla paylaşacağı haberler vardı. Önemli haberler.

Minecraft'la ilgili önemli haberler.

Theo resmi olmayan Minecraft kulübünün en yeni üyesiydi. Kulüp üyeleri çoğu günler okuldan sonra Woodsword'ün bilgisayar laboratuvarında buluşup ortak bir sunucuda birlikte Minecraft oynardı.

Ancak Theo okulun bitmesini bekleyemedi. **Arkadaşlarını**





hemen bulması şarttı.

Aceleyle, bazen okul öncesi topladıkları büyük meşe ağacına gitti. Bugün, ağacın altında sadece tek kişi vardı. Fötr şapka giymiş, koyu renkli güneş gözlüğü takmıştı.

Kılık değiştirmiş olmasına rağmen Theo, Jodi Mercado'yu anında tanıdı.

"Selam Jodi," dedi. "Bir dakikan var mı?"

"Jodi mi? Jodi de kim?" dedi Jodi. "**Benim adım Ajan J. Jodi falan da tanımıyorum!**"

"Ah," dedi Theo. "Benim hatam." Ona ayak uydurmak dışında ne yapabiliirdi ki?

Rahatsız edici bir sessizlik anından sonra Ajan J güneş gözlüğünü indirdi ve fısıldadı, "Şaka yapıyorum, benim, Jodi! Ama sakın davran. **Çok gizli bir takip görevindeyim.**"

Ağacın gövdesine yaslandı ve etrafa göz gezdirdi. Theo da baktı ancak ilginç hiçbir şey görmedi. Birkaç öğrenci çimenlikte toplanmıştı. Güvenlik görevlileri yaya geçidinde nöbet tutuyordu. Yolun karşısında halk kütüphanesi vardı.

“Şey, nereye bakıyoruz acaba Ajan J?”
diye sordu Theo.

“Doktor bir sürü aygıtı kütüphaneye tam olarak,” – Jodi saatine göz attı – “dört dakika, kırk iki saniye önce götürdü. İleri teknolojlili aygıtlar.”

“Bu alışılmadık bir şey mi?” diye sordu Theo. “Doktor” onların **fen bilgisi öğretmeni Doktor Culpepper’**di. Theo kadının teknolojik aletleri kurcalamaktan hoşlandığını biliyordu... Bu kurcalamaların genellikle sorun çıkardığını da. Buluşları ve geliştirmeleri genelde Doktor’un planladığı şekilde sonuçlanmazdı.

“Doktor’un yaptığı her şey alışılmadıktır,” diye yanıtladı Jodi. “Belki o aygıtları taşımasında bir sorun yoktur. Belki de önemsizdir!”

“Evet,” dedi Theo. “Sen büyük bir olasılıkla...”

“Ama belki de kütüphanecileri siborglarla değiştiriyordur. Siborglar kütüphaneyi ele geçirerek bilgiyi kontrol altına alabilirler. Bilgiyi kontrol altına alınca da Dünya’yı yönetebilirler. İsteyecekleri gecikme ücretlerini düşünsene Theo! O ücretler astronomik olabilir!”

“Elbette,” dedi Theo. “Belki olan budur. Belki

de sadece eski aygutlarını bağışlıyordu. Ya da onların havalandırma sistemini yeniliyordu. Ya da...”

“Söyleyeceğini unutma!” dedi Jodi onun lafını keserek. “İşte orada.”

Theo tekrar baktı ve Jodi’nin haklı olduğunu gördü. Doktor yaya geçidindeydi ve okul arazisine geri dönüyordu.

“Onu takip etmem gerek. Kusura bakma Theo.”

Theo omuz silkti. “Ne yapman gerekiyorsa yap. Peki ama diğerleri nerede?”

“Bilmem,” dedi Jodi yakınlardaki bir çalının arkasına çömelirken. “Sanırım bu sabah Po spor salonunda. Oraya bakabilirsin!”



Po Chen, tıpkı Jodi’nin söylediği gibi spor salonundaydı. Theo onu izlerken, Po basketbol sahasında hızla ilerledi, tekerlekli sandalyesini aniden durdurdu, şut atmak için hazırlandı ve topu potaya gönderdi. Haşırıt! Top çembere bile değmemişti.

Theo spordan pek anlamazdı ama Po’nun

MINECRAFT

THE STONESWORD SAGA

NE MODLAĞIĞIMA DİKKAT ET, BAKARSIN GERÇEK OLUR!

Eki bin yeni üyesi Theo, Minecraft'ın gizemli dünyasında maceralara atılmak için doğru modlama becerilerine sahip. Fakat oyunu kurcalayarak yeni ve korkunç bir tehdit yaratmış olabilir. Artık arkadaşları ona güvenmese de düşman yaratıkları alt etmek ve koddaki hatanın neden olduğu değişikliklerle yüzleşmek için şimdi hep birlikte çalışmaları gerekiyor!



MARK ELOPAAO
ALAN BATSON &
ORIS HILL

