

CİGEM DENEYLER KULÜBÜ

ÖTE EVRENE
YOLCULUK

3. BASKI



ESRA İLTER DEMİRBİLEK



CİGW
DENEMELER
KULÜBÜ

ÖTE EVRENE YOLCULUK

ESRA İLTER DEMİRBİLEK



ALP: Çılgın Deneyler Kulübü'nün kurucusu. Bilime aşırı meraklı. Merakı yüzünden başını kolayca derde sokabiliyor. Elektronik devrelere düşkün, tam bir "maker"! Ve tabii çok da şanslı. Ailesinin desteğiyle bir laboratuvara sahip olmak her çocuğa nasip olmaz.



$$\begin{array}{r} 153 \\ \times 688 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} \frac{8}{6} \\ \frac{13}{5} \end{array}$$

BERK: Kulübün uçuk kaşık fikirlerini bulan, bazen de ortalığı karıştıran matematik ve analiz dehası.

Çılgın bilim insanı Baha dayıdan çok daha enteresan fikirlere sahip olduğu da söylentiler arasında. Bir de Ece'ye satışmasa...



METE: Resim konusunda son derece yetenekli. Hatta Leonardo Da Vinci'den bile... Mekanik konusunda da epeyce usta. Çok güçlü bir görsel hafızası var. Yazılım dediğinizde başvurabileceğiniz doğru adres. Basic dilinden Python'a kadar her türlü yazılım dili Mete'den sorulur.

ECE: Kulübün en küçüğü ama en akıllısı. Organizasyon, proje yönetimi, strateji belirleme, iletişim ve tüm sosyal beceriler Ece'de toplanmış. Tabii henüz keşfedemediğimiz başka yetenekleri de var. Kulübün diğer üyeleri panikleyip işleri berbat ettiğinde, neyse ki Ece oldukça sakin davranıp akıllı çözümler sunarak destek oluyor.



MERHABA!



YENİDEN BULUŞMA

Nasılsınız arkadaşlar? Özlediniz mi beni? Ben sizi çok özledim. İstanbul'daki dron yarışması maceramızdan sonra epeydir görüşemedik. Başımıza neler geldiğini hatırlıyorsunuzdur umarım. Deli bir Profesör yarışmacılara ait bütün dronları *hack*'lemişti. Yeşil kaplı defteri (Hani şu Baha dayının çılgın icatlarının yazıldığı defter.) ona vermemiz için bizi sürekli tehdit edip duruyordu. Metal bir kuş robot aracılığıyla bizi bulmuştu.

Biz de Çılgın Deneyler Kulübü olarak Ceren'in ekibi ve yarışma sırasında tanıştığımız Tekno Kızlarla dronlarımızı birleştirmiş ve Deli Profesör'ün metal

kuşunu engellemeyi başarmıştık. Tabii birdenbire ortaya çıkan Baha dayının asistan robotu Poko'nun yardımı olmasa bunu asla yapamazdık.

Peki dron yarışından sonra ne mi oldu? Tabii kasa-bamıza döndük. Nihayet Deli Profesör'den kurtulduk demeyi çok isterdim ama günlerdir onu düşünmekten uyuyamıyorum. Yatar yatmaz midemde bir şeyler kıpırdanmaya başlıyor. Ornitorenkleri düşünmek bile içimi rahatlatmıyor. Deli Profesör, Baha dayının yeşil kaplı defterinin bizde olduğunu biliyor. Bu yüzden yeneden karşımıza çıkacak diye çok korkuyorum.

Kasabaya döneli daha iki gün oldu ama sanki bana iki yıl geçmiş gibi geliyor. Geri gelirken solucan deliğinden mi geçtik, zamanda sıçrama mı yaptık acaba? Zaman algım bozuldu.

Acil olarak bir şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Diğerlerine de akıl danışmam lazım fakat iki gündür Berk'e ulaşamıyorum! Telefonu sürekli kapalı ve evlerine gittiğimde de annesi hep uyuduğunu söylüyor. Bu ne uykuymuş böyle, anlamadım gitti! Geçen gün beraber izlediğimiz bilim kurgu filminden çok etkilendi herhâlde. Hani insanların uykusunda her şeyi öğrenebildiklerinden bahseden film... Ama öyle olsaydı uyuma şampiyonu koalalar dünyanın en

bilge canlıları olurdu. Hey durun! Koala mı dedim ben? Evet ornitorenkler işe yaramıyorsa bu kez koalaları sayarak uyumayı deneyebilirim. Belki bana da biraz uyku bulaştırırlar. Böylece yarın okula gittiğimde uykumu da almış olurum. Hem bakalım Berk Bey neden telefonlarımıza çıkmıyormuş onu da öğrenirim. Evet, koala biirrr, koala ikiiii, koela üüççç, küela ddöörtrt, koooolaaa beee... Hooorrrrrzzz...



Nerele rdesin
SEEN!



* * *

“İki gündür beni niye aramadın Berk?” diyerek kaşlarını çatmıştım. Berk ise sanki onunla konuşmuyordum gibi bambaşka yerlere bakıyordu.

“Telefonun kapalıydı, annen ise sürekli uyuduğunu söyledi. Dron yarışından sonra sizi otobüse bindirdiğimizden beri görüşmedik. O zaman aramız gayet iyiydi. Abuk sabuk bir şey söyleyip seni kırdığımı da sanmıyorum. O yüzden şimdi bu artistlik niye?” diye sordum. Berk ise nihayet bana döndü ve suratıma tuhaf tuhaf baktı.

“En iyi senaryo ödülünü bence sen almalısın Alp. Yolculuk çok yorucuydu, hiç uyumadım. Sürekli horlayan 30 kişiyle sıkış tıkış 10 saat aynı otobüste sen de yolculuk yap, bak ne oluyormuş? Önde oturan amca fena hâlde sarımsak kokuyordu. Sürekli midem bulandı. Yanımızda oturan teyze de *Facebook* hesabını yeni açmış, kullanmayı bilmediği için sürekli Mete’yi dürtüp soru sordu, bir türlü uyuyamadık. Tabii sen arabayla döndün misler gibi. Bizim neler çektiğimizi nereden bileceksin?”

Hımmm. Bunu hiç düşünmemiştim. Tamam. Ona haksızlık etmiş olabilirim. Ama yine de bir tuhafılık var. Eskiden olsa Berk okula gelir gelmez bahçede

beni mutlaka bulur, hiç vakit kaybetmeden kafasındaki fikirlerle beynimi ütölemeye başladılar. Bugün ise İstiklâl Marşı'nı okuyup sınıfa girene kadar yanıma uğramadı. Dahası ben yaklaşmaya çalıştıkça o da kaçtı. Var bir şeyler kesin.

“Tamam öyle olsun madem,” dedim. “Ama bugün hiçbir bahaneyi kabul etmiyorum çünkü çözmemiz gereken çok ciddi sorunlarımız var. Akşam beşte mutlaka laboratuvarda ol.”

“Hııı...” dedi Berk isteksizce. Omuzlarını silkti. Gözlük camlarının ardındaki gözleri iyice küçüldü. Sanki yine benden kaçmaya çalışıyordu. Neyse ki ders zili çaldı da hışmımdan kurtuldu.

Hey!.. Neden söylemiyorsunuz? Mete yok ortada! Bugün okula gelmemiş mi? Nasıl? Offf! Berk'le o kadar meşguldüm ki Mete'nin sınıfta olmadığını fark etmedim bile. Niye gelmedi acaba? Nedense Berk'in de Mete'nin de benimle görüşmek istemediğini düşünüyorum. Neyse ki Ece hâlâ benimle konuşuyor. Okul sonrası anlarınız bakalım neler dönüyor.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALİYOR

“Zerrin Teyze merhaba, Mete hasta mı? Bugün okula gelmedi de. Onu görebilir miyiz?”

Ece'yle beraber Metelerin kapı eşiğinde dikilirken bildiğim bütün şirinlikleri takınmıştım. Neden mi? Çünkü korkuyla hareket ettikçe, olumsuz düşündükçe, hep olumsuz şeyler oluyordu. Dolayısıyla artık korkmayacak ve hayata hep olumlu bakacaktım. Böylece olayların akışını değiştirebilecektim! Annemin okuduğu kitaptan bu sırrı öğrendiğim iyi oldu.

Aklımdan bunları geçirirken Zerrin Teyze de gülümseyerek bize bakıyordu.

Büyük hesaplaşma başlıyor!

Deli Profesör yeşil kaplı defteri ele geçirmek için Berk'i ve Ceren'le ekibini kaçırıyor. Çılgın Deneyler Kulübü, onları kurtarmak ve Profesör'ün dünyayı ele geçirme planlarını durdurmak zorunda. Şimdi kahramanlarımızı öte evrenler (şu *metaverse* dedikleri) arası yolculuklarla dolu bir macera bekliyor. Yani... Önemsiz yolculuklar canım. Ne kadar zor olabilir ki?



Bu kitapta öte evren (*metaverse*), paralel evren nedir, gelecekte bizi nasıl bir dünya bekliyor gibi soruların cevaplarını bulacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz.

Sadece daha fazla soru sormanızı sağlayacak çılgın bir macera okuyacaksınız.

